



Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing/Godsdienst

Geachte ouder of verzorger,

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u vormingsonderwijs voor uw kind aanvragen.

Inspirerende en verrijkende lessen

Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf. Ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Hierdoor groeit de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind in onze complexe samenleving.

De leerkrachten vormingsonderwijs zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten die lesgeven over een levensbeschouwing waar zij zelf thuis in zijn. Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind. De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u en de school geen kosten verbonden aan deze vormingslessen.

Meer informatie over vormingsonderwijs kunt u vinden op de website: www.vormingsonderwijs.nl.

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden op onze school de vormingslessen aangeboden **aan groep 7 en 8**.

Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar vragen we u uw keuze aan te geven op de aanmeldstrook. Deze strook (of een foto van de ingevulde versie) moet **voor vrijdag 16 april 2021** terug zijn. Uw kind kan het bij de leerkracht inleveren of u kunt het mailen naar ghaandrikman@sg-owsa.nl

Om een vakdocent te kunnen aanvragen geldt een minimum aantal van zeven kinderen. Meer informatie over HVO en GVO vindt u op de laatste bladzijde en op www.vormingsonderwijs.nl

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd naar school mailen.

Met vriendelijke groet,

Gaby Haandrikman
Locatiecoördinator obs De Eiber

Hoewel we beseffen dat niet alle mogelijkheden te realiseren zijn, zijn we wel benieuwd of er voorkeuren zijn voor andere levensbeschouwingen.
We vragen u dan ook om ook dat hieronder aan te geven.

AANMELDSTROOK

De ouders/verzorgers van

Voornaam :

Achternaam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

School :

Huidige groep :

Geven hun kind op voor het schooljaar 2021-2022 voor (aankruisen wat van toepassing is):

- Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
- Protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO)
- geen van beide

Stel dat de eerste keuze niet mogelijk is, dan kies ik voor.....



Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing

“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt”

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema's zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Dit noemen we levensvragen. In de lessen HVO onderzoeken kinderen deze en andere vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

Kinderen leren zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

De lesthema's worden afgeleid van datgene wat kinderen bezig houdt zoals vriendschap, pesten, dieren, de toekomst, bang zijn en wel of niet geloven.

Ook worden actuele thema's behandeld zoals de Rechten van het Kind en internetgebruik.

Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma's stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te onderzoeken en te ontwikkelen. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Door het gebruik van een variatie aan creatieve werkvormen komt ieder kind met zijn verschillende kwaliteiten tot zijn recht. Kringgesprekken, rollenspelen, spelvormen, schrijf en tekenvormen zorgen voor afwisseling.

HVO wil kinderen bewust maken van de sociale en morele aspecten die in het leven voorkomen. Hierdoor kan respect en begrip voor elkaars mening vergroot worden.

Kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun doen en laten.



Godsdienstonderwijs

In de GVO lessen krijgen kinderen bagage mee voor hun menswording. Dat gebeurt door het vertellen van verhalen en door kinderen in aanraking te brengen met de christelijke traditie.

Het Godsdienstig Vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen, om van jongens af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Onderwerpen als angst, hoop, anders-zijn, ruzie, vrede, er niet bij horen, omgaan met elkaar en andere actuele zaken komen in de lessen aan de orde.

Het HVO en het GVO willen bevorderen dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven van anderen respecteren. Een doelstelling die aansluit bij die van het openbaar onderwijs:

“Niet apart, maar samen”